

Theodor Tufvesson 20 maj 1884 – 25 december 1947

Theodor Tufvesson var under nära ett halvt sekel en av Österlens ledande kulturpersonligheter. Som författare och folkbildare är han vida känd och uppskattad långt utanför hembygden.

”Mitt hjärta bor i en gammal gård, en gammal gård på slätten, med vita längor och svalebön under takets mossgröna brätten”. Så börjar Theodors mest kända och älskade dikt, som ofta framförs och citeras och också blivit något av Österlens poetiska signatur. Tufvesson var också med att ta fram Österlens första turistbroschyr ”Till Österlen vill jag fara”. Han var alltid redo att i tal och skrift berätta om sitt Österlen och framställa det som Skånes förlovade land.

Theodor Tufvesson blev 1922 uppmanad av dåvarande rektor att söka en lärartjänst på folkhögskolan i Tomelilla. Han fick tjänsten och blev strålande glad när det meddelades. Theodor kom till folkhögskolan vid en tid då verksamheten hade slagit rot och fått allt större betydelse för folkbildningen. Den först kullen elever kom till folkhögskolan i Tomelilla den 4 november 1907. Theodor undervisade huvudsakligen i litteraturkunskap, svenska och historia men tidvis även i andra ämnen. Han höll dessutom ofta föredrag och vid avslutningar och högtider var det oftast Theodor som tog till orda. Han skrev också en speciell dikt till skolan, ”Vår skola”.

För att hedra minnet av Theodor Tufvesson restes en minnessten över honom den 28 juni 1952. Den fick sin plats på gårdsplanen vid färdenegården Timåkra i Borrby. Där står namn och årtal samt diktraden ”Mitt hjärta bor i en gammal gård”.

Minnesstenen över Theodor Tufvesson, som Inge ”Träffen” Andersson gjort, skänktes till Österlens Folkhögskola av Tomelilla föreläsningsförening i samband med skolans 100 jubileum.