

Poesi för livet

Skrivet av Linnéa Henningsson

en del av mitt projekt i kursen En rättvis och hållbar värld: miljö- och klimaträttvisa

Österlens folkhögskola, VT 2021

Dessa dikter är gjorda för att spridas. Du får mer än gärna lämna dem på ditt bibliotek eller din arbetsplats, klistra upp dem på en busshållplats, ge bort dem i present, sätta dem på en anslagstavla, skicka in till din lokaltidning, tejpa fast ditt favoritcitat på en lyktstolpe, lägga ut på sociala medier, eller sprida dem varsomhelst där du tycker att en dikt om miljö rättvisa och kärleken till livet behövs. Tillsammans skapar vi förändring.

moder

andas liv i dina lungor:
luften är krispig som löven på marken
här, där världen slutar och börjar
där himlen möter sten och jord
där elementen förenas i en urladdning av blått, grönt, rött och guld
där vädergudarna möts i en dansduell
vars vinnare får makt över vandrarens öde
stilla, men inte tom
sordinerad, men ej öde
seren, men vaken
seende, allseende; är bergets varelser
magiska som världsliga

jag är;
återigen,
fri från låtsandets bojor
en unik del av snarare än en kämpande individ
ett med den livsväv som födde mig
uppfylld av lycka och lugn
ty mina fötter vandrar på jord
såsom de är menade
O! blomstra i landet av Dag och Natt
Lyssna! till månens klockspel och solens harpa
det är inte underligt att renen vandrar mot denna himlens musik
ty den ljuder från platsen ur vilken de sprungit

mordet

se på oss

vi är den snabbaste cykeln en sprängande cysta

av allt är som vanligt

med all vår fantastiska teknik

som kan tillverka ett mirakulöst motgift

till vilket pris som helst

om du kan drömma det kan du göra det

så länge du drömmer rätt

vi är så förblindade av det fria valet

friheten att dränka byar under dammar

att ödelägga en skog om man så vill

att anlägga en gruva på stulen mark

och kalla de som bor där för brottslingar

ändlösa mängder xanax i vår gröntvättade biff

gratis utdelat av shell

fri som fågeln vid deepwater horizon

en brytpunkt:

”en irreversibel kedjereaktion bortom mänsklig kontroll”

vi bryts under bankernas sedelpress

kalla det tillväxt om du vill

men det enda som växer är ångest

i det som en gång var en skog

ur skuld är du kommen

till skam skall du åter bli

kan ni inte förstå
att medan jag skriver detta
välter hus i Filippinerna
smälter framtidstro i Sápmi
svälter miljoner i Yemen
dricker vi shots av pfas och olja
rinner tiden mellan våra fingrar
som dricksvatten
kom, låt oss göra!

fucking the cistem

we are the queer kids, we hide in your room
we live with your neighbours and go to your school
we form parades and walk the streets with pride
then hide under the bed and wait for your child
so we can brainwash them and force our agenda
make them activists or change their gender
we are the snowflakes that stop global warming
a hoax that will leave you grieving and mourning
we are the ones that say worker's rights
cus if we work all the days we can't sin during the nights
we are the queer kids that think with our heart
and love with our being and make all the art
we are the queer kids, we live in your room
we live in your house and we live inside you.

mannen

förgät mig ej; jag blommar i prakt
jag förtäljer något ni glömt
ni vita herrar, likt isbjörnar slår vakt
medan isen smälter och vi kunde drömt

rådjuret betar

retar

vet att hon vill vara, inte förvaras

mannen penetrerar

dominerar

dom mjuka, obevisbara, som ej kan försvara

alla som kan regenerera och giva

vi vilda; över oss vill ni ha kontroll

men se upp! det är till himlen vi alla vill kliva

dit når ej patriarkatets förgrottade troll

ni kräver heder

nya seder

ledet ni leder fylls av kortsiktig enfald

en levande syster

lyster

lystring; älven sjunger sanning likt en uråldrig skald

lägg dig i mossan, låt dina känslor leva

är du man eller mus eller båda

skogen, empatin, metabolismen; blöder ur djup reva

framtiden vi endast tillsammans kan skåda

kampen

det är nära nu

kan du känna Vinden

viskningar växer till storm

över haven av plast på den blåa planeten

över hatet som riktats som strategiskt förtryck

biljoner molekyler bildar celler bildar liv bildar symbios bildar

Livskedjan:

den som inte kan brytas

sorgen, den stora, måste finnas

så jag går till Sjön där jag föddes

där grodynglen inte längre simmar

den vars vatten flödar i mina ådror

ger mig kraft

och jag målar min panna med fredsmålning

brytpunkten, makten - det stigande Havet

det är Vi

och vi sätter oss i vägen

Konstruktionen

och vi bygger och lever det sanna

Resiliensen

och vi vidgar tanken till det bortrationaliserade

Kärleken

och vi intar de hus där de slagit ned oss

Revolutionen

det närmar sig

inte slutet

Fortsättningen

vi är nära nu